

# Huvudsaklig inriktning för Sensus studieförbund



**Fastställd av förbundsstämman 1 juni 2023**

Huvudsaklig inriktning gäller från stämma till stämma och har till syfte att ge en långsiktig påverkan och riktning för hela organisationen

# Huvudsaklig inriktning – Sensus studieförbund

**Sensus är ett studieförbund** som arbetar med bildning och kultur. Med folkbildningen som mål, metod och förhållningssätt finns vi till för medlemsorganisationer, samarbetsparter, deltagare och samhället i stort. Det som idag är Sensus kommer ur en bredd av historiska och mer moderna folkbildningsinitiativ, bland annat inom det svenskkyrkliga, inom scouting, inom tjänstemannarörelsen och inom musiklivet.

**Sensus medlemsorganisationer** och samarbetsparter delar tron på människans förmåga, på demokratiska värderingar samt på lärande och utveckling i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Samtidigt står de för en mångfald av olikartade röster. Det är de rösterna som tillsammans formulerar vad Sensus är – fångat i Sensus identitet och dess målområden. Som studieförbund tar vi en aktiv roll i civilsamhället genom bland annat engagemang i olika samarbeten, branschorganisationer och nätverk.

Idag är det särskilt tydligt att demokrati aldrig får betraktas som en självklarhet. Som studieförbund bidrar Sensus till att hålla ihop och inte dra isär. Vi verkar för att människor ska kunna göra bildningsresor och vi vill stärka det föreningsliv som varje dag demokratiserar samhället. Sensus folkbildningsverksamhet syftar till att stärka människans egenmakt i sin livssituation

och därigenom öka förmågan att som samhälle hantera våra gemensamma utmaningar. På detta sätt stärks demokratin även i vardagen och inte bara på valdagen.

Osäkerheten i Sensus när- och omvärld är på många sätt ovanligt stor. Folkbildningen går in i en ny tid med reformerat bidragssystem och det folkbildningspolitiska läget är både polariserat och ifrågasättande. Civilsamhället beskrivs å ena sidan som omistligt men är samtidigt under skarpt provande. Sensus behöver därför stärka sin handlingsberedskap och omställningsförmåga. Det handlar om vår förmåga att möta, hantera och finna vägar i de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss, särskilt omställning kopplat till kommande bidragssystem. I omställningen ingår också att utveckla arbetet med breddad finansiering.





## Prioriterade satsningar kommande år

### Överbryggande mellanrumsaktör

Sensus verkar för att stärka demokratin genom möten och dialoger där flera tolkningar lever sida vid sida i respekt för varandra. Att vi som organisationer och individer möter andra perspektiv, livsåskådningar och kulturyttringar är både berikande men också helt nödvändigt för att kunna ta oss an samhällets komplexa utmaningar.

I Sensus dagliga folkbildningsverksamhet bygger vi långsiktiga och kvalitativa relationer med en mångfald av aktörer i samhället, däribland medlemsorganisationer och samarbetsparter. Dessa relationer ger Sensus en unik möjlighet att vara en folkbildande, överbryggande aktör. Särskilt när det gäller att värna en mångfald av livsåskådningar och då särskilt religioner som en tillgång i det demokratiska samhället snarare än ett hot. Mötet mellan olika perspektiv är ett sätt att värna om det gemensamma, demokratin så väl som en plats för hopp, tillit och livsmod.

### Kommande år ska:

► Sensus stärka sin profil som överbryggande mellanrumsaktör genom att bjuda in olika aktörer till möten och dialoger där vi söker kunskap om varandra, oss själva och de sammanhang vi tillsammans finns i.

### Existentiell hållbarhet

Hållbar utveckling omfattar traditionellt tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. I Agenda 2030 formuleras 17 globala mål för hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet kommer vi oundvikligen i kontakt med existentiella frågor. Vad innebär det att vara människa i världen, enskilt och tillsammans? Hur skapar vi mening, hopp och handlingsförmåga som bidrar till en hållbar värld? Sensus framhåller en fjärde dimension av hållbarhet; existentiell hållbarhet.

Denna dimension av hållbarhet lyfts allt oftare i såväl folkbildande, kulturella som religiösa sfärer, det vill säga i de sammanhang där Sensus finns och verkar. Genom att ge plats åt och skapa utrymme för att bearbeta dessa frågor värnar vi demokratin värdegrund.

I det existentiella ryms att varje människa är en rättighetsbärare och ska mötas som sådan utifrån alla mänskliga behov, även de existentiella.

### Kommande år ska:

► Sensus utveckla folkbildningsverksamhet som präglas av och synliggör dimensionen existentiell hållbarhet.

